



Zondag 20 februari 2022

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Wil Bettenhausen-Baak

T (079) 361 33 65

M 06 17 16 26 19

E wil.bettenhausen@gmail.com

(waarneming pastoraat)

Ds. Peter Wattèl

M 06 53 44 89 11

E ds@peterwattel.nl

Beschikbaar: di. en do.

Ds. Marjan Zebregs

M 06 28 10 33 71

E m.zebregs@protestantsekerk.nl

Beschikbaar: di.

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. het collectedoel of via de Givt-app

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente

Bij de dienst

Nauwelijks zijn we één geloofsgemeenschap, of we vieren die verbondenheid deze zondag in de Maaltijd van de Heer. Wat mij betreft is het Avondmaal, de Maaltijd van de Heer, teken van verbondenheid met Jezus en zo ook met elkaar: verbonden in Jezus' liefde voor alle leven, dat het in deze wereld niet redt. Paulus heeft daar een prachtig beeld bij, dat we als geloofsgemeenschap het Lichaam van Jezus Messias in deze wereld zijn. Beziel, aangestuurd door de Geest, doen wij samen, wat Jezus zou doen. En elke gave is welkom! We doen het samen! En de hoogste gave wordt ons allemaal rijkelijk geschonken! Je weet wel! Het is een prachtig moment om twee gemeenteleden in het ambt te herbevestigen. Ook is er een ambtsdrager, die weer gewoon gemeentelid wordt. En zo wordt het aan u, aan jullie, gegund om je gaven in te zetten of te ontwikkelen!

Ds. Peter Wattèl

Vanuit de wijkkerkenraad

De kerk is weer open!

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is het niet langer nodig om vooraf te reserveren voor de kerkdienst.

Wel vragen wij u met klem om de volgende regels in acht te blijven nemen:

- Draag bij binnenkomst en vertrek een mondkapje
- Blijf bij klachten thuis en
- Doe een zelftest

Oud en Nieuw

In de dienst van zondag 20 februari zullen twee nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Sofie van der Linden wordt ouderling communicatie en Willy van den Bosch-Tieman wordt diaken, met als speciale opdracht ZWO. De kerkenraad is blij dat zij zich (opnieuw) willen inzetten voor onze gemeente.

Daarnaast nemen wij afscheid van Gerda Vooijs als ouderling Jeugd. Gerda heeft zich, eerst vanuit de Oase, maar later ook vanuit de POR, jarenlang ingezet voor de jongeren in onze gemeente. Zij konden zich geen betere pleitbezorger wensen.

Wij danken haar hartelijk voor haar inzet voor onze gemeente.

Vakantie

Vanaf 28 februari tot 4 maart is Peter Wattèl afwezig i.v.m. vakantie. Wil Bettenhausen zal hem in deze periode vervangen.

Beroep

Zoals al in de dienst van 13 februari afgekondigd hebben Els en Jan van der Wolf-Kox het beroep van onze gemeente van harte aangenomen. Wij zijn heel blij dat hiermee de periode van vacatures in onze wijkgemeente ten einde komt. De bevestiging zal zijn op zondag 15 mei. Nadere berichten hierover volgen.

Bepie van der Plas, voorzitter PWZZ

Startdienst PWZZ 13 februari 2022

Na de afscheidsdiensten in de drie gebouwen, nu een feestelijke start in de Regenboog. De kaars, de nieuwe Bijbel, het doopvont, de kinderlantaarns; alles werd uit de diverse gebouwen binnengebracht.



Alle drie de wijken herkenden hun eigen stoelen in de drie vakken. Iemand zei me met een lach: "ik ga nog even op mijn eigen stoel zitten hoor." Ook de responses van het Kyrië gebed en het Gloria zijn speciaal gecomponeerd door Arie Vooijs en Hans Janssen. Centraal in de dienst geleid door Marjan Zebregs stond de brief van Paulus aan de Korintiërs. Alle delen van het lichaam zijn belangrijk.....we zijn onderling afhankelijk van elkaar, aldus Marjan. Alle leden van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn, aldus Paulus. "Als één deel verdriet of vreugde heeft, voelen alle andere delen dat ook. Zo is het ook met jullie. Jullie vormen één kerk" En bijzonder vreugdevol was hét, om te horen dat Jan en Els van der Wolf-Kox het beroep hebben aangenomen. Er klonk applaus! Fantastisch! Medio mei hopen ze te starten in onze wijk.

Foto's van deze ochtend – en van alle afscheidsdiensten - vind je terug op het website pwzz.nl en dan in de rubriek 'leden'. Goede reden om u aan te melden voor dit beveiligde deel als u dit nog niet gedaan hebt. U vindt daar kerkenraadsverslagen, meer info over de nieuwe predikanten etc.

Sofie van der Linden, werkgroep Communicatie

Paasgroetenactie 2022

Wat is het leuk als gevangenen met Pasen een kaart krijgen met een bemoedigende spreuk en er ook een kunnen versturen. Daarom organiseert de Protestantse Kerk de Paasgroetenactie.

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten.

“Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Aan u wordt gevraagd vandaag of 27 februari 1 of meer dubbele kaarten mee te nemen, alleen uw naam op de blanco kaart te zetten, dus niet uw adres, met de bemoedigende spreuk, en op de andere kaart alleen een postzegel voor Nederland te plakken. Deze kaarten kunt u 27 februari en 6 maart inleveren in de kerk. Wij sturen deze kaarten dan weer door naar de landelijke Protestantse kerk. Van daaruit worden de kaarten voor Pasen verspreid over de verschillende gevangenissen in Nederland om ze dan aan de gevangenen te geven. Ook kunt u de kaarten in de brievenbus doen van de Regenboog of de Oase.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie of bij Reinier Laman Trip [E reinierlamantrip@gmail.com](mailto:reinierlamantrip@gmail.com) of **M 06 14 75 06 91**.

40-dagen-kalender

Op 2 maart begint de 40-dagentijd. De 40-dagenkalender: Alles komt goed?! met voor elke dag een overweging. Deze kunt u bij de uitgang van de kerk voor 1 euro meenemen.

ZWO groep

Gebruiken:

Het leggen van een wit steentje met een naam

De geloofsgemeenschappen waaruit de PWZZ is voortgekomen, kennen alle drie het gebruik om - als de familie daar prijs op stelt - het overlijden van een gemeentelid zichtbaar te maken door het leggen van een wit steentje met zijn of haar naam en de datum van overlijden. Dat steentje verwijst naar Openbaring 2: 17, waar staat: ‘Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve degene die het ontvangt’. Het steentje wordt bij het afkondigen van het overlijden of enige tijd later in de kerk gelegd door een familielid (of, indien gewenst, door de voorganger of ouderling van dienst). In de Regenboog werd het steentje gelegd op een gedenkplek aan de muur. In de Oase werd het steentje gelegd in het doopvont, omdat daar de eerste keer onze naam is genoemd, toen met de doop onze naam verbonden werd met de Eeuwige en omdat Hij niet loslaat wat Hij met ons is begonnen. In de Pelgrimskerk werd het steentje gelegd in het doopvont en kon de familie na afloop het steentje een plek geven in de gedenkhoeke. De steentjes blijven liggen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag Voleinding), waarop we als gemeente alle overledenen herdenken en de familie na afloop onder meer het steentje meegeven.

In de werkgroepen Pastoraat en Vieren buigen we ons over de verschillende aspecten omtrent overlijden en gedenken en willen we kiezen uit de verschillende

gewoonten en gebruiken, maar dat heeft tijd nodig. We willen ook onze nieuwe predikanten daarbij betrekken. We gaan er in ieder geval van uit dat we in de PWZZ doorgaan met het ritueel van het leggen van een steentje. Dan rijst de vraag waar het steentje voortaan zal worden gelegd. We hebben nu de beschikking over zowel de gedenkplek aan de muur van de Regenboog en de Pelgrimskerk als over het doopvont uit de Oase. Het lijkt ons daarom mooi om aan de familie de keuze te laten waar het witte steentje wordt gelegd: op de gedenkplek aan de muur of in het doopvont. Deze afspraak geldt wat ons betreft tot en met de laatste zondag van dit kerkelijk jaar (20 november 2022). Van verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

Wil Bettenhausen, Tineke van Goeverden en Astrid Maas, namens de werkgroepen Pastoraat en Vieren.

Soos 60+

Op **maandag 21 februari** om 14.00 uur komen de leden van de soos 60+ weer bij elkaar in ‘De Regenboog’. Tijdens deze middag komt Marga Schipper-Boven een presentatie geven over haar reis naar de kleine Soendaeilanden in Indonesië. Wij kijken uit naar het mooie programma van deze middag.

U hoeft geen lid van de soos te zijn om deze middag bij te wonen. De bijdrage voor deze middag is dan € 3,00. Hartelijk welkom!

Marianne Brouwers, T (079) 888 84 99

Klaver4maaltijd

Op **dinsdag 22 februari** wordt er een Klaver-4-maaltijd gehouden in de Oase die begint om (Let op) 17.30 uur. Na lange tijd weer een maaltijd met elkaar.

Richtbedrag 5 euro. De netto opbrengsten komen ten goede aan ons jaarproject Hulp voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch opgeven bij Ria van Dam, **M 06 49 85 45 26** of via emailadres [E mtderuiter48@gmail.com](mailto:mtderuiter48@gmail.com) Uiterlijk op maandag ervoor voor 20:00 uur.

(G)een blad voor de mond

Naar het voorbeeld van ‘Krant op tafel’ in de Adventskerk willen wij elke laatste donderdag van de maand een gespreksbijeenkomst houden met als uitgangspunt een of meer artikelen uit de krant, bij voorkeur van de voorafgaande twee weken. Iedere deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee dagen voor de betreffende donderdagavond een scan van een of meer artikelen aan de beide organisatoren (zie hieronder), die vervolgens een keuze daaruit maken en een avondprogramma zullen opstellen. Vervolgens wordt elke aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van tevoren geïnformeerd over het programma (inclusief de benodigde scans) van de betreffende avond. Op **donderdag 24 februari** komen we bij elkaar in de Regenboog. Aanvang 20.00 uur. De volgende bijeenkomsten zijn op 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni.

Ton Verheijke (ton.verheijke@live.nl)

Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl)

Inloophuis

Op **25 februari** kunt u niet terecht voor een kopje koffie of een praatje in het Inloophuis.

Er is wel een maaltijd waar u welkom bent als u zich hiervoor heeft opgegeven. Nu de beperkende maatregelen grotendeels zijn opgeheven zal de volgende

maand aangegeven worden hoe u zich kunt opgeven voor deze maandelijkse maaltijd.

Creagroep Violet

Op de 2e en 4e maandag van de maand is de Creagroep van 9.30-11.30 uur in De Regenboog. Je kunt zelf bepalen wat je wilt maken. Neem gewoon een werkje mee van huis of gebruik de materialen die wij in de kast hebben. Het is vooral gezellig met een kopje koffie of thee erbij. Wij nodigen iedereen met een creatief hart uit mee te doen. Toegang is vrij, alleen een kleine koffievergoeding wordt gevraagd. De volgende keer is op **maandag 28 februari**. Tot ziens!

Irene de Geus, **M 06 30 48 55 82**

Koffiemiddag

Wat fijn dat het weer mag. Om de week willen wij op woensdagmiddag een koffie middag organiseren in het Centrum. De aanvang is 14.30 uur, einde rond 16.00 uur. De eerstvolgende middagen staan gepland op **2 maart en 16 maart**. U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met Marga Schipper, **M 06 47 59 42 69**, Janny de Zeeuw, **M 06 51 41 45 69** of Marijke Vis, **M 06 22 48 74 66** of **T (079) 361 54 64**.

Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Wij van Zuid

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:

- Marijke Vis

Marijke is herstellend van een heupoperatie en toch onverminderd actief geweest voor het afscheid van de Pelgrimskerk en de verhuizing naar en start in de Regenboog.

- Cokky Opschoor

Cokky is geopereerd aan haar enkel en mag deze zes weken niet belasten.

We wensen haar veel geduld toe.

Verjaardagen 80+

Mevr. P.M.G. Goedman-du Chatinier wordt op zondag 20 februari 90 jaar

Mevr. S. van Vliet-Treebus wordt op dinsdag 22 februari 94 jaar

Mevr. N. Pronk-Haasnoot wordt op woensdag 23 februari 88 jaar

Dhr. A.P.K. Roos wordt op woensdag 23 februari 82 jaar

Mevr. G.E. van der Kruk-IJpma wordt op donderdag 24 februari 94 jaar

Mevr. M.H.M.J. Leddy-Smit wordt op vrijdag 25 februari 87 jaar

Mevr. J.A.A. Nijdam-de Haan wordt op vrijdag 25 februari 84 jaar

Dhr. B.L. Buschman wordt op vrijdag 25 februari 81 jaar

Dhr. D.W. Slot wordt op zaterdag 26 februari 89 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!

In memoriam

Wij ontvingen de rouwkaart met het bericht van overlijden van ons gemeentelid mevr. J.A. (Joke) Geerts -Buitenhuis. Zij overleed op 4 februari 2022 in de leeftijd van 77 jaar. Met haar man, de heer Dick Geerts woonde zij in de Albrandswaard.

Op de rouwkaart staat: "God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst". De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen de heer Geerts, hun kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen missen de troostvolle nabijheid van God en mensen.

Bedankt

Ik wil iedereen danken voor de vele kaarten, app's, mailtjes en ook voor de bloemen uit de kerk.

Het heeft mij goed gedaan, dat er zoveel mensen met je meelevens. Het herstel van mijn arm gaat voorspoedig.

Joop de Groot

De Pelgrim



Meditatie

Dinsdag 22 februari komen we weer bij elkaar voor de meditatie. Zoals altijd beginnen we met een ontspanning, daarna mediteren we over een lied van Huub Oosterhuis. We luisteren naar verschillende

uitvoeringen van het prachtige lied 'Delf mijn gezicht op' en laten melodie en tekst op ons inwerken. Het is altijd weer een bijzondere ervaring om te ervaren wat meditatie met je doet.

We komen bij elkaar in de consistorie van de Pelgrimskerk. De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur. Daarna is er thee en ontmoeting.

We vragen je dringend om je op te geven bij één van ons, als je wilt komen.

We houden tijdens de bijeenkomst afstand en zetten de ramen in de ruimte een beetje open. Het richtbedrag is € 5,00

Begeleiding: *Marga Schipper*, **T (079) 361 34 03**, **E marga.boven@ziggo.nl** en *Joke den Hertog*, **T (079) 331 58 55**, **E f2hjfdenhert@hetnet.nl**

Opgave voor de dienst is niet meer nodig

Live of later de dienst meebeleven kan via

ons **[YouTube kanaal](#)** of via kerkomroep (**[De Regenboog](#)**)

Redactie nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar:

nieuwsbrief@pwzz.nl

Vanaf nu ook via de link: **<https://pwzz.nl/nieuwsbrief/>**

Voor de Nieuwsbrief van zondag 27 februari 2022 kopij **uiterlijk woensdag 23 februari voor 18.00 uur** insturen.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan een verzoek naar bovenstaand mailadres.

Orde van dienst zondag 20 februari 2022

Bijzonderheden	Maaltijd van de Heer
Voorganger	Ds. P. Wattèl
Ouderling	Marianne Brouwers
Diaken	Hilde Maassen en Monique Schrijver
Organist	Hans Jansen
Lector	Maries Verheijke
Kindernevendienst	Marcia Uiterdijk
Koster	Frits von Meijenfeldt
1 ^{ste} collecte	Jaarproject vluchtelingenkinderen in Griekenland
2 ^{de} collecte	Kerk
Beamer	Jan de Geus
Live Stream	Kees van de Graaf
Zanggroep	Cantorij PWZZ o.l.v. Arie Vooijs

MET HET OOG OP GOD

Orgelspel

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

We gaan staan

anganglied: 'Jezus roept hier mensen samen'
Lied 975 vers 1 en 4 (NLB)

Stilte

Drempelgebed

Aanvangswoord en groet

We gaan zitten

Kyriëgebed

Kyrië en Gloria uit ordinarium

HET OOG OP HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 27 t/m 13: 1

Zingen: 'Maak ons uw liefde God'
Lied 974 vers 1 en 2 (NLB)

Verkondiging

Kort meditatief orgelspel

Zingen: 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons'
Lied 992 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB)

HET OOG OP DE WERELD

- **afscheid aftredende ambtsdragers**
- **presentatie van aantredende ambtsdragers**
- **opdracht**
- **gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst hervatten**
- **aanvaarding en verwelkoming**

We gaan staan

(v.) Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen
hooghouden in hun ambt?

(g.) 'Ja, dat willen wij van harte!'

Welkomstlied: 'Zing een nieuw lied voor God de Here'
Lied 971 vers 1 en 2 (NLB)

We gaan zitten

De kinderen komen terug

Gebeden met acclamaties

Diaconale mededelingen

Inzameling van de gaven

MAALTIJD VAN DE HEER

- **Nodiging**
- **Vredegroet**
- **Kort tafelgebed**

Zingen: 'Als wij weer het brood gaan breken'
Lied 387 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB)

- **Gebed van de Heer (Onze Vader ...)**
- **Verbonden in brood en wijn**
- **Lied tijdens de viering:**
'Sterk, Heer, de handen tot uw dienst'
Lied 378 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB)

Dankgebed

We gaan staan

Slotlied: 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor'
Lied 973 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB)

Wegzending en zegen

Amen uit het 'Ordinarium'